

WEEKBERICHT

AGENDA

- 13-14 mei** Hemelvaart, kinderen vrij
- 21 mei** Pinksterviering
- 24 mei** Pinkstermaandag, kinderen vrij
- 25 mei** Studiedag, kinderen vrij

Pinksteren: feest van de inspiratie

Op vrijdag 21 mei vieren we Pinksteren. We willen u vragen om te zorgen dat de kinderen op die dag in het wit naar school komen. Vanwege de coronabeperkingen is het dit jaar helaas niet mogelijk voor ouders om het feest mee te vieren.

Pinksteren komt van het woord 'pentecostes'. Het betekent 'de vijftigste dag': de vijftigste dag na Pasen. Voordat het een christelijk feest werd, vierden de Israëlieten het pinksterfeest als feest van bloei en ontwikkeling van de natuur.

Met het christelijke pinksterfeest wordt gevierd dat de Heilige Geest neerdaalt bij de mensen, waardoor zij zich kunnen laten aansturen en inspireren door de geestelijke wereld. Het is de inspiratie om barmhartig in de wereld te staan en om te zien naar anderen.

In het Nieuwe Testament (in De handelingen van de apostelen, 2) wordt dit verteld: 'Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren de apostelen allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest...'

Tegenwoordig vieren wij het pinksterfeest als een samenvoeging van het voorchristelijke en het christelijke feest. Ook zijn er elementen van andere feesten toegevoegd, zoals de meiboom, luilak en het schuttersfeest. Pinksteren is het feest van de inspiratie. Woorden die horen bij dit feest zijn wit, rein, licht, lucht, vogels, bloei, verbinding, en vormkracht om iets nieuws te scheppen.

**WORDEN
WIE JE BENT**



Pinksteren geeft ons de mogelijkheid om in bloei te staan en bevrucht te worden met geesteskracht, in de vorm van enthousiasme, respect en warmte. Dit laten wij bij onszelf naar binnen komen. En we kunnen deze gave ook weer weggeven en doorgeven. En juist ‘het geven’ is iets dat verbindend werkt tussen mensen.

Een ritueel dat te maken heeft met Pinksteren is de meiboomdans: dansen rond een hoge boom met een krans bovenin. Aan de boom zijn lange linten bevestigd, waarmee gezamenlijk patronen geweven worden. De linten verbinden ons met elkaar en met de geestelijke wereld, die daar heel hoog en ver is, maar ook in onszelf... De hoge kale boom reikt tot in de hemel. De stam van de boom is kaal gemaakt volgens oud, voorchristelijk gebruik. Hiermee moet voorkomen worden dat de duivel in de vorm van een klein diertje tussen schors en stam naar boven kruipt. Met het weven van de linten laten we zien hoe we met elkaar verbonden zijn en dat niemand gemist kan worden. Met het vervolgens weer uitvlechten van de linten tonen we dat ieder een individu is. De verbinding met de geestelijke wereld komt tot uitdrukking doordat de boom ‘tot de hemel reikt’.



Ook typerend voor het pinksterfeest: de pinksterbruid. Teken van vruchtbaarheid, van nieuw begin, en van reinheid. Verder hoort het zelf vlechten van kransen en maken van bloemen bij het pinksterfeest. Daarmee doen we iets dat is geïnspireerd op de natuur, waar in dit jaargetijde overal nieuw leven ontstaat.

Viering op school

Dit jaar zullen we het pinksterfeest op school aangepast vieren, vanwege het coronabeleid. In de klassen zal er aandacht zijn voor de beleving van het feest, door samen te zingen en te knutselen, en door de natuur waar te nemen. Ook is er muziek, zijn er bruid & bruidegom, en bereiden klassen een mei-boomdans voor. We willen u vragen om te zorgen dat de kinderen op vrijdag 21 mei in het wit naar school komen.



Klas 6A

De maand mei staat voor velen in het teken van de herdenking en de bevrijding van de tweede Wereldoorlog.

In klas 6A kwam de heer Henk Mulder vertellen over zijn ervaringen als tiener in de oorlog in Zutphen en Warnsveld. Het was indrukwekkend om de verhalen en beelden uit die tijd te zien en te horen en te beseffen dat zich dat zo dichtbij afspeelde.

Extra bijzonder was het omdat meneer Mulder mijn eigen opa is.

Juf Rozemarijn



Klas 3

Beste mensen,

Na een heerlijke meivakantie een start met een korte schoolweek vanwege Hemelvaart.

In klas 3 zijn we begonnen met onze toneelperiode. We hebben gekozen om het verhaal van Ruth uit de bijbel te nemen en dat te gaan opvoeren met de kinderen van de klas.

Voor de vakantie meteen de rollen verdeeld en de tekst meegegeven, zodat de kinderen die goed konden leren. Het verdelen van de rollen is voor de leerkracht(en) altijd een hele klus.

Om alle kinderen tevreden te stellen lukt niet altijd. Er wordt eerst gekeken hoe de rolverdeling was bij de toneelstukken van voorgaande jaren, zodat alle kinderen de kans krijgen om volop in de schijnwerpers te staan. Het plezier om samen aan het toneelstuk te werken staat natuurlijk voorop. Er wordt meegedacht over en meegewerkt aan het decor, goede en leuke ideeën worden door de kinderen ingebracht. Ouders worden ingeschakeld om toneelkleding uit zoeken. Het is een energieke en enerverende periode.

Vandaag zijn we ook begonnen met het inoefenen van de meiboombdans voor het Pinksterfeest op vrijdag 21 mei. De schijf met de linten is uit de opslag gehaald en op de paal op het



schoolplein bevestigd. Onze eerste oefensessie verliep heel goed, alleen dreigde de schijf met linten (vastgeschroefd bovenop de paal) spontaan naar beneden te vallen. De kinderen werd gevraagd om de linten heel voorzichtig vast te houden, zodat het deel niet naar beneden zou vallen. Bij nadere inspectie bleek dat het bovenste stuk van de paal door de weersinvloeden geheel verrot te zijn, dus bedacht ik dat het maar het beste was om er een stukje vanaf te zagen. Zo gedacht zo gedaan en de schijf met de linten weer stevig vast gezet! Wel bedacht ik me later... wat nu als we dat ieder jaar moeten doen??

Alvast fijne dagen toegewenst!

Met vriendelijke groet, meester Timo van klas 3

Wijzigingen doorgeven

Als uw gegevens wijzigen zoals telefoonnummer, emailadres of adresgegevens, dit graag zo spoedig mogelijk per mail doorgeven aan de administratie.

(administratie@vrijeschoolzutphen.nl)

Anja, administratie