

WEEKBERICHT

AGENDA

- 21 mei** Pinksterviering
- 24 mei** Pinkstermaandag, kinderen vrij
- 25 mei** Studiedag, kinderen vrij
- 27 mei** Ouderavond (online) klas 4/5, 20.00 uur
- 7 juni** Ouderavond (online) klas 6B, 19.30 – 20.30 uur
- 14 juni** Ouderavond klas 3
- 22 juni** Ouderavond (online) kleuterklassen, 20.00 uur

Redacteur weekbericht gezocht

Lucie van Zeijts heeft jarenlang de redactie van het weekbericht van onze school gedaan. Op een deskundige en creatieve manier heeft zij deze communicatie fantastisch verzorgd. Week in, week uit. Wij zijn haar hier heel dankbaar voor.

Na de zomer gaat haar dochter Linde naar de Bovenbouw en wil zij die taak overdragen. Welke ouder wil wekelijks de redactie doen van het weekbericht? Dat wil zeggen: je ontvangt alle kopij, je redigeert deze en zorgt voor een mooie opmaak (volgens de bestaande lay-out). Het is fijn als je ook alert bent op dingen die een plekje in het weekbericht verdienen.

Heb je interesse of vragen, neem dan contact met Lucie (weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl) of met mij.

Ceciel Wolfkamp, directeur (c.wolfkamp@vrijeschoolzutphen.nl)

Morgen Pinksterviering

Morgen vieren we Pinksteren. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dan in het wit naar school komen?

Meester Tobias

WORDEN
WIE JE BENT



Kleuterklas juffie Enny

In de kleuterklas tellen we de nachtjes af totdat we vrijdag het Pinksterfeest gaan vieren. Kinderen verheugen zich op het feest waarbij we allemaal met witte kleren aan naar school mogen gaan. Het feest waarbij we gaan dansen en zingen. En het belangrijkste is natuurlijk de bloemenkrans die opgezet mag worden en het armbandje met belletje dat ze vrijdag mogen dragen.

Elke dag oefenen we de dansjes: “De zevensprong”, “Hei in de mei zet je muts opzij” en “Hier is onze fiere Pinksterblom”. Maar ook zingen we liedjes over de duifjes. Want witte duifjes horen bij het Pinksterfeest: “Voor mijn venster vliegt een duifje” en “Komt een duifje gevlogen uit de hoge hemel neer”. De kinderen kijken 's ochtends als ze op school komen al uit naar het moment dat we het liedje gaan zingen waarbij onze klassenduif een rondje gaat vliegen langs alle kinderen.



En soms... soms landt het duifje bij een kind op schoot. Dan mag dat kind het duifje voorzichtig over zijn kopje aaien. En als het kind dat heeft gedaan, dan laat het duifje zachtjes gekoer horen: roekoerikoe. Het liedje gaat zo:

*Komt een duifje gevlogen
Uit de hoge hemel neer
En hij daalt voor onze ogen
Op de aarde daalt hij neer.*



Vandaag wilde kabouter Wouter graag mee vliegen met onze witte duif. En ja hoor, kabouter Wouter mocht van Duif op zijn rug klimmen. Kabouter Wouter hield zich natuurlijk erg goed vast en zo vloog kabouter Wouter vandaag door de kring en landde samen met Duif bij verschillende kinderen op schoot.

De kinderen aaiden zoals elke dag het duifje over zijn kopje, maar sommige kinderen konden de verleiding niet weerstaan om ook kabouter Wouter even over zijn rode mutsje te aaien.

Juffie Enny



Peronnikspel

Twee jaar geleden heeft de Rotterdamse Vrijeschool het Peronnikspel in Zutphen opgevoerd voor de klassen 2 t/m 6, met als idee dat dit een startpunt kon zijn voor volgende voorstellingen van dit stuk door een groep vanuit de Zutphense scholen.

Na ruim een jaar lang lockdown en geduld hebben we nu toestemming gekregen om in de kerk van de Christengemeenschap te gaan repeteren, en kan het project echt gaan beginnen!

Het verhaal is een Bretons 'graalsprookje' en doet denken aan de legende over Parcival. Zijn bijnaam 'de onnozele' draagt Peronnik vanwege zijn naïeve voorkomen. Hij leeft van dag tot dag, heeft geen school genoten, maakt zich geen zorgen om wereldse zaken. Echter in zich draagt hij een goed hart en een scherpe geest. In het verhaal zien we hoe zijn nieuwsgierigheid gewekt wordt wanneer hij van voorbijgaande ridders hoort over hun zoektocht naar de graal. Wanneer vervolgens zijn besluit genomen is om ook op zoek te gaan, blijkt dat hij zich goed voorbereidt en niet terugdeinst voor hindernissen of gevaar. Met leeuw, draak en reus krijgt hij te maken en met zoete verleidingen. Hij blijkt in staat om de zeven beproevingen van moed en spirituele kracht te doorstaan, die de vele ridders voor hem nog niet hadden volbracht. Net als andere graallegenden toont het verhaal een ontwikkeling van onwetendheid naar menselijkheid, en weerspiegelt het onze eigen zoektocht.

Vrijdag 28 mei om 19.30 uur is iedereen welkom die met het spel en andere betrokkenen wil kennismaken. Het wordt een gezamenlijk project met mensen vanuit de Zonnewende en de Berkel. Graag even aanmelden hiervoor bij Korine of Lyanne (korinescheeres@gmail.com, lyanne-k@hotmail.com), dan krijg je de nadere praktische informatie. En voor vragen mail ook gerust.

Ton Besterveld zal die avond iets vertellen over het verhaal en de achterliggende symboliek, ook in relatie tot de huidige tijd. Je hoeft nog niet zeker te weten of je ook echt een rol wilt spelen of dat je bijv. je aansluit bij de kostuumgroep of uiteindelijk met een groepje voor schmink, techniek of decorstukken aan de gang gaat. We zullen tijdens de 28e mei met de aanwezigen een inventarisatie maken van wat ieders voorkeuren zijn.

Het is nu nog niet duidelijk wanneer en waar de uitvoeringen zullen plaatsvinden, één en ander is afhankelijk van de diverse maatregelen, maar ook van hoe ons proces van repeteren en voorbereiden verloopt, hierover proberen we zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te krijgen.

Hartelijke groet,
Korine en Lyanne