

WEEKBERICHT

AGENDA

- 7 juni** Ouderavond (online) klas 6B, 19.30 – 20.30 uur
- 8 juni** Ouderavond (online) klas 6A, 19.30 uur
- 9 juni** Ouderavond (online) klas 2, 20.00 uur
- 14 juni** Ouderavond klas 3
- 22 juni** Praktisch schoolverkeersexamen, klas 5 (Christiaan)
- 22 juni** Ouderavond (online) kleuterklassen, 20.00 uur
- 25 juni** Sint Jansfeest

Afscheid Petra van der Velde (kleuterjuf)

Op het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van Petra van der Velde. Zij heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Vanaf de start van de Zwaan in 1997 is zij betrokken geweest als ouder en zat zij in de beleidscommissie samen met Anne Machiel en Nelleke Remerie. Samen hebben zij gewerkt aan de oprichting van een extra locatie voor het vrijeschoolonderwijs als uitloopschool van de Vrije School De IJssel en Vrije School De Berkel. Er werd gestart met een 1/2 combinatieklas en een 3/4 combinatieklas. Na twee jaar (in 1999) kwam er een kleuterklas erbij (met allemaal gratis gekregen spulletjes en 9 kleuters). Petra werd de vaste invalkracht en na twee jaar de vaste kleuterjuf van de nieuw gestarte 2^{de} kleuterklas. Vanaf deze tijd is zij altijd kleuterjuf gebleven aan de Vrije School De Zwaan respectievelijk Vrije School De Zonnewende.

Petra is vele jaren lid geweest van de Beleidscommissie en daarna van de MR. Daarnaast was zij ook een aantal jaren lid van de GMR.

Als VOK lid heeft ze jaren diverse lezingen georganiseerd. Helaas is er, door te weinig animo in de organisatie, drie jaar geleden een eind gekomen aan het bestaan van het VOK in Zutphen. Petra is een bevlogen gepassioneerde kleuterjuf. Altijd betrokken bij de school. Allerlei hand- en spandiensten heeft ze verricht. Met haar nuchtere kijk kan ze zaken goed relativeren. Vol liefde en warmte is zij voor vele kinderen een baken. De juf met de twee brillen. We gaan haar missen!

**WORDEN
WIE JE BENT**



Het is helaas niet mogelijk een afscheid te organiseren waarin eenieder die dit wil haar persoonlijk kan bedanken. We willen het uiteraard ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij willen jullie vragen-ook namens de klassenouders- een bijdrage te leveren aan haar afscheid. Dat kan als volgt:

- Met leuke of mooie foto's van Petra (aan het werk). We zouden het fijn vinden om ook foto's te ontvangen van een wat verder verleden. Vraag bekenden of familie die ooit les hebben gehad van Petra naar beeldmateriaal. Zo hopen we een leuk boekje te kunnen maken van de hele periode dat zij les heeft gegeven. Graag digitaal aanleveren en sturen naar: administratie@vrijeschoolzutphen.nl. Chris Pach zal er een boekje van maken.
- Met een persoonlijke boodschap op een kaart. Wil je graag Petra nog iets vertellen, heb je een stukje tekst wat je aan haar doet denken of een leuke anekdote. Schrijf dit dan op een briefkaart. Wij zullen alles verzamelen en zorgen dat dit samen met het boekje meegegeven gaat worden op de dag dat Petra afscheid neemt van de kinderen. De kaart mag per post gestuurd worden naar: Vrije school De Zonnewende, Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen.

We ontvangen foto's en kaartjes graag voor 28 juni.

Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.

Namens het team en klassenouders klas Petra & Barbara,
Micha Burm en Anne Clasquin
Ceciel Wolfkamp, directeur

Een woensdag in klas 4/5

Die ene dag in de week dat ik in klas 4/5 ben is altijd een dag die voorbij vliegt. Sowieso omdat het een 'korte dag' is, maar ook omdat we een vol programma hebben met fluiten, Engels, koor om de week en natuurlijk periode en de weektaak. Het is een gezellige actieve dag. Bij het fluiten hebben we inmiddels het notenschrift zover geleerd dat we liedjes kunnen instuderen met behulp van de noten op schrift. Na lang studeren hebben we een drie-stemmig lied ingestudeerd! En eerlijk, niet alle kinderen zijn zover dat ze deze muziek kunnen lezen zoals ze een boek lezen, maar met elkaar krijgen we het voor elkaar.

Het vak Engels heeft twee kanten; aan de ene kant oefenen de kinderen met het uit het hoofd leren van woordjes en zinnestukjes. Ze krijgen hier dan een proefwerkje over. Daarnaast spreken en bespreken we dialogjes. Dit is een stuk levendiger dan dat proefwerkje. De dialogen worden kleine toneelstukjes, ik hoop dat we aan het eind van het schooljaar dit kunnen 'opvoeren', in welke vorm dan ook.

Juf Sigrid



Alle drie de kleuterklassen – Slakken!

Wat was het een natte lente! De regen kwam als met herfststormen soms op het plein maar de kinderen speelden door! ‘Een kinderhand is snel gevuld’, zeggen ze wel eens. ‘Water en zand en gevuld is de kinderhand’. Is ook zo’n quote.

Ja we hebben het allemaal op ons kleuterplein en daarom is het ook zo’n geweldig plein! Maar als het nat is in het voorjaar dan is er nog een ‘kers op de taart’ voor alle kleuters. Kleuters staan ineens in groepjes bij elkaar rond een emmertje of een opgestoken hand. Ze gaan zoeken in de bosjes en onder stronkjes. Met groot respect en volle vreugde worden de slakken op ons plein bemind. De diertjes geven dat er ineens spel kan ontstaan wat in de andere jaargetijden niet gebeurt.

Er waren veel ‘families’ die in een emmertje werden bewaard. ‘Kijk dit is de mama en dit de papa en dit de grote zus en dat de baby en dat is de tante en dat nog een mama’ kwamen kinderen vol vreugde aan mij vertellen. We tuurden in emmertjes of op zeefjes waar met zorg ook eten in de vorm van blaadjes hadden neergelegd.

Er werden ook slakkenraces gehouden met aan het einde van een plank extra lekkere blaadjes zodat de slakken ‘wisten waar ze heen moesten’.:) Ook was er een spannende kabelbaan voor de slakken; er lag een stok vanaf de glijbaan naar het hek. Slakken werden op de stok gezet zodat ze naar het hek konden lopen. Maar de kinderen deden wel heel lief een emmertje aan de tak zodat als de slakken zouden vallen, ze in het emmertje (waar zachte blaadjes in lagen) zouden vallen. Geweldig!





De slakkentoren was ook een enorm succes! Je begint met een ‘opa slak’ en dan een vader en dan de moeder, dan de zus, het broertje en als laatste het baby’tje. Het was een gewiebel en geplak. Maar wat een vreugde toen de diertjes zich toch gewillig lieten stapelen.

De aandacht waarmee kinderen zo’n beestje observeren is bijzonder. Maar wat bleek vorige week?! Het respect ook. Ik sprak een collega van een andere school die zo verbaasd was. ‘Bij ons trappen ze ze plat op het plein!’. Goh... dat raakte me zo na al de liefdevolle avonturen met deze beestjes op ons plein. Ook ‘het kind in mij’ had pijn aan het hart toen ik dat hoorde. Zelf heb ik uren slakkenkastelen gebouwd!

Je kan je natuurlijk afvragen wat de kinderen nou van slakken kunnen leren? Nou ik heb het gezien: respect voor de natuur, inventiviteit, meten, scheikunde, biologie, bouwkunde, tijdsduur, samenwerking, samen delen, aandacht, fijne en grove motoriek ontwikkelen. En bovenal: de vreugde om trage processen die de kinderen rustig kunnen waarnemen! De wereld hoeft niet snel te gaan om interessant te zijn blijkt wel. Wat fijn slakken dat jullie dat de kinderen geven!

Daarom heb ik (in ieder geval voor onze school) de volgende quote bedacht: ‘Ziet een kleuter een slakje wel, dan is er op ons schoolplein spel!’

Juffie Barbara

[Jeugdtheater ZJUUST speelt de Rode Prinses](#)

Kom naar dit komische spektakelstuk, voor jong en oud, gespeeld door 26 spelers!

Hanzehof, vrijdag 2 juli 17.30 uur en 19.30 uur.

Toegang: t/m 14 jaar: 8,50€ en volwassenen 10€.

Reserveren is echt nodig in verband met de beperkte plaatsen.

reserveren@zjuust.nl of 06-14433788

[Kittens](#)

Bij Lewis uit klas 3 zijn vier kleine kittens geboren. Ze zijn heel lief, zacht en grappig. Voor twee kittens hebben we al een huis, maar we zoeken nog een plekje voor de andere twee. Wie o wie zou er een of twee willen?

Ze zijn nu net een week oud.

Heb je interesse in een kleine pluizige nieuwe huisgenoot neem dan contact op met Irene 06-25288255

Irene Kriek (moeder Lewis, klas 3)