

WEEKBERICHT

Di 21 sept	MR-vergadering
Ma 27 sept	Ouderavond kleuterklas Monique
Di 28 sept	Studiedag, <u>kinderen vrij</u>
Woe 29 sept	Michaëlsfeest
Do 30 sept	Ouderavond klas 3
Ma 4 okt	Ouderavond kleuterklas Barbara
Ma 4 okt	Ouderavond klas 5/6
Di 5 okt	Ouderavond klas 1
Woe 6 okt	Ouderavond klas 5
Do 7 okt	Ouderavond klas 2
Di 12 okt	Ouderavond klas 6

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur

Woensdag 29 september vieren we het Michaëlsfeest: het feest van de moed en dapperheid en de intrede van de herfst

Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest dat we vieren na de zomervakantie. Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. Een dankfeest hiervoor is op zijn plaats en wordt al eeuwenlang op tal van plaatsen gevierd. Tegelijkertijd willen we moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden. De aartsengel Michaël begeleidt ons gevecht met de krachten van de duisternis, die gesymboliseerd wordt in het verhaal van Joris en de draak. Dit is een oeroud en wereldwijd bekend motief. De kinderen vieren enerzijds de vreugde van de oogst. Anderzijds beproeven ze hun moed en behendigheid. Twee verschillende beelden van de herfsttijd.

Op schilderijen zie je de Aartsengel Michaël vaak met twee attributen afgebeeld: een zwaard, waarmee hij de draak bestrijdt, en een weegschaal waarmee hij goed en kwaad tegen elkaar afweegt.

**WORDEN
WIE JE BENT**



Michaël als strijder tegen de draak

In de Openbaring van Johannes wordt verteld over een strijd in de hemel waarbij Michaël en zijn engelen vchten tegen een draak (de duivel) en zijn aanhangers. Een van de legendes die hier op aansluit is het middeleeuwse verhaal van de ridder Joris die zonder angst erop uittrok om een gevaarlijke draak te verslaan. Hij overwon en bevrijdde daarmee de koningsdochter die anders aan de draak zou zijn geofferd. Opvallend is dat Michaël de draak niet doodt maar temt. De draak wordt overwonnen. Symbolisch gezien staat de draak voor het 'kwade' dat bestreden moet worden. De jonkvrouw, die gered wordt, is de reine ziel van de mensen, die behouden moet blijven en in de ridder met het zwaard kun je jezelf zien met de draken (hindernissen) die je tegenkomt op je levensweg.

Michaël met de weegschaal

Op sommige schilderijen heeft Michaël in zijn ene hand een zwaard en zijn andere hand een weegschaal. Dit motief wijst niet alleen op het sterrenbeeld Weegschaal waarin het Michaëlsfeest valt. De weegschaal staat voor de afweging en het zwaard voor de besluitvaardigheid: inkeer en daadkracht. Michaël zegt ons eigenlijk dat we zelf goed moeten nadenken en dan beslissingen moeten nemen.

Het feest op woensdag

Met hulp van ouders verzorgt elke klas zelf het ochtendprogramma. Het tonen van moed staat hierbij centraal. Elke klas heeft een eigen locatie voor de activiteiten.

Om half 12 gaan we met elkaar de draak verslaan. Dat doen we op het grote veld aan de Schimmelpennincklaan. Ouders zijn hierbij van harte welkom en kunnen plaatsnemen op de helling (vanwaar ze een prachtig uitzicht hebben op de strijd) of achter de klassen die in een grote cirkel zitten.

Als de draak verslagen is gaan de kinderen met de leerkracht terug naar de klas. Daar sluiten ze af en dan is de school uit. We hopen weer op een mooi feest samen.

Namens de organisatie van het feest,
Meester Timo en juf Gabriëlle

Welkom

We verwelkomen nieuwe leerlingen: Janne van der Meij en Eslyn Akkul.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!

Team Zonnewende



Berichtje uit de kleuterklas van juffie Monique

We beginnen in de kleuterklas altijd met een ochtendspel. Mijn ochtendspel speelt zich altijd af rond dwergen, die vaak helpen op de boerderij van de familie Bloss. De familie Bloss bestaat uit: boer Bloss, vrouw Bloss, Frederieke, Koen, Martijn en kleine Fleurtje. Daarnaast zijn opa en oma Bakkebaard van de partij. Van deze hele familie heeft Liekele (moeder van Pleun) kortgeleden poppetjes gemaakt voor in mijn klas.

Ze heeft er ook een molenaar en een bakker bijgedaan. Dat is heel fijn, want we zijn in deze periode met de oogst bezig. Elke dag mogen vier kleuters klompjes aan die klaarstaan in de kring. Ze moeten dan wel eerst goed passen, maar dat gaat altijd goed.

Dan gaan we het graan maaien, binden, wannen, dorsen en als laatste malen. Dit doen we allemaal in de klas. Diegenen die de klompjes aanhebben, mogen met de klompjes het graan uit de aren stampen en in de wanschaal leggen. Juffie gaat met de wanschaal naar buiten en daar helpt Jan de Wind met het wegblazen van de vliesjes. De overgebleven graankorrels gaan in de graanmolen. Tijdens het vrije spel mogen de boertjes het graan malen en van dat graan maken we het Michaelbrood.

*“Waaien, waaien windje,
dans maar, dans maar kindje*

*Wieken draaien, boeren maaien,
oei, oei, loei maar voort.*

Maal het koren zoals het hoort.”





Vlinderproject Klas 3

