

# WEEKBERICHT

<b>Vrij 3 dec</b>	Sinterklaas (alle kinderen 's middags vrij)
<b>Woe 22 dec</b>	Paradijs spel (onder schooltijd voor klas 3 t/m 6)
<b>Do 23 dec</b>	Kerstspel
<b>Vrij 24 dec</b>	Kerstviering
<b>Ma 27 dec</b>	Start kerstvakantie

## Aanvullingen adviezen rondom corona

Vanaf medio deze week geldt een aantal aanscherpingen als het gaat om het (rijks)coronabeleid rondom scholen:

- Kinderen blijven thuis bij klachten die op een besmetting kunnen wijzen. Hierbij gaat het om: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), benauwdheidsklachten, verhoging of koorts.
- Bij een besmetting in het gezin, gaan alle gezinsleden in quarantaine, ook als ze zijn gevaccineerd. Volg als het gaat om de quarantaineperiode de voorschriften van de GGD.
- Ouders komen niet in school, tenzij het echt niet anders kan. Vieringen op school zijn zonder ouders.
- Op school houden volwassenen ten opzichte van elkaar 1,5 meter afstand.

We letten op school op het naleven van de 'basisregels'. Zo geven we de kinderen geen hand, zorgen we dat de kinderen hun handen regelmatig wassen en ventileren we het gebouw en de lokalen door de dag heen.

Voor klassen die in hun geheel in quarantaine zijn, verzorgen we afstandsonderwijs. De klassenleerkracht houdt u van de invulling daarvan op de hoogte. Wel is het zo dat door het hoge aantal afwezige en zieke leerkrachten, de mogelijkheden van onderwijs op afstand soms beperkt zijn. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Ceciel Wolfkamp, directeur

**WORDEN  
WIE JE BENT**



### Kersenboom cadeau

Eind vorig schooljaar zegde klas 6 vaarwel tegen de onderbouw en zetten zij de grote stap naar het voortgezet onderwijs. Als afscheidscadeau en bedankje voor alle goede herinneringen heeft de klas een prachtige kersenboom geschonken. Op vrijdag 18 november is de boom geplaatst op een prachtige, zonnige plek aan de rand van het plein, dicht bij het fietspad. We hopen dat de school nog jaren kan genieten van de kersen die de boom opbrengt.



### Berichtje uit de kleuterklas van juffie Monique

Vorige week zongen en speelden we nog volop Sint Maartensliedjes, deze week deed Sint Nicolaas zijn intrede. De troon staat klaar in de klas en we doen het sinterklaasspel. De Sint zit op de troon en is ook gelijk de Sint in het spel. Hij(of zij) mag twee pieten kiezen die bij hem zitten. De kabouters helpen de sint met het inpakken van de pakjes en het bakken van de pepernoten. Ze hebben allemaal een pietenmuts op. Daarna mogen ze meedoen met de pietengym.

Ook in het vrije spel wordt er volop Sinterklaas gespeeld. De schommelboot is de boeg van het schip, iemand zit aan het stuur en er zitten allemaal pieten in de boot. En natuurlijk Sint



Nicolaas. In de blokkenhoek zijn kleuters een pietenhuis aan het maken van blokken en prachtige steentjes. Onder het schilderen van de blauwe zee hoor je de kleuters zingen:

*“Over de wijde zeeën, daar vaart een boot zo groot.  
Een rookpluim zie ik zweven en vlaggetjes geel en rood.  
Die dansen een vrolijke hupsedans, de wind doet het waaien,  
de zon die glanst. Wie zou daar zijn? Wie zou daar komen?  
Ga daar vannacht maar zoetjes van dromen, dromen, dromen.”*

Het is echt genieten in de kleuterklas.

Monique Paas, kleuterjuf



#### **Toneeluitvoering klas 4: Berend van Zutphen**

Gisteren was de uitvoering van het toneelstuk van klas 4. Het was nog even spannend of het allemaal wel door kon gaan. Veel kinderen waren een of meer dagen/weken afwezig in de laatste periode voor de uitvoering. Sommige kinderen moesten de draad weer oppakken na afwezigheid of juist in korte tijd een rol van iemand erbij nemen. Het oefenen viel daardoor niet mee. Helaas misten we bij de voorstelling drie kinderen die er door omstandigheden niet bij konden zijn. Maar gelukkig werden de vacante rollen ingevuld door anderen en konden we twee prachtige voorstellingen laten zien.

Het verhaal gaat als volgt: Graaf Oswald gaat naar de stad Zutphen. Zijn page Berend mag mee, want zijn oom is overleden en Berend wordt genoemd in zijn testament. Ook Oswalds dochter Walburga mag mee. De prior, de baas van het klooster in Zutphen, vertelt Berend dat zijn oom veel geld nalaat en dat hij mag bepalen waaraan dat besteed wordt. Voorwaarde is wel dat het gebruikt wordt om de stad Zutphen te beschermen. Samen met Walburga trekt hij door de stad om een doel voor het geld te zoeken. Door het afluisteren van een vergadering van de schout (burgemeester) met zijn schepenen (de wethouders) horen ze dat Karel van Egmond gevangen genomen is door de Fransen. Die willen hem wel vrijlaten, maar tegen betaling van losgeld. Berend besluit het geld





daaraan te besteden, waardoor Zutphen weer een beschermheer kan krijgen. Het stuk besluit met: “Vrede in Gelre, Vrede in Zutphen.”

Het was een bijzondere middag, waar ze (de kinderen én de juffen) allemaal erg naar hadden uitgekeken. Iedereen heeft veel plezier gehad, ondanks de corona-perikelen. Tussen de voorstellingen door aten we frietjes en konden de kinderen (in het donker!) buitenspelen. De kinderen hebben elkaar echt goed geholpen, zowel in de voorbereidingen als tijdens de voorstelling. Er werd geïmproviseerd en gesouffleerd waar nodig en er werden grapjes uitgehaald. Voor de kinderen was het legen van een pispot nabij de huizen waar Berend net onder liep een van de hoogtepunten, naast een heel varken – een enorme varkensknuffel – die in de pan belandde voor het avondeten. Het leuke aan dit stuk was dat er veel rollen waren te verdelen. Hierdoor werden alle kinderen zichtbaar in het verhaal. Aanstaande vrijdag spelen ze het stuk nog één keer voor klas 5.

Margreet Pasmaan, moeder van Niels uit klas 4

