

WEEKBERICHT

Di 2 nov	Studiedag, <u>kinderen vrij</u>
Woe 3 nov	Oudergesprekken klas 1 t/m 5
Do 9 nov	MR-vergadering (19.30 uur)
Do 11 nov	Sint Maarten
Do 18 nov	Werkavond kleuters
Ma 22 nov	Klassenouderoverleg
Di 23 nov	Voorlichting VO klassen 6 (20.00 uur)

Rookverbod op het schoolplein

U heeft ze misschien al ontdekt: bij de ingangen van de school staan prachtige borden met de tekst: 'Rookvrij schoolterrein'. Deze borden zijn niet geplaatst omdat er door ouders, leerlingen of leerkrachten op het plein zou worden gerookt. Gelukkig gebeurt dit niet. Wel zijn we door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de vingers getikt omdat vanaf augustus 2020 elke school verplicht is een rookverbod op haar terrein in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Dat hadden we niet. We hebben nu een schriftelijke waarschuwing gekregen. Bij een volgende overtreding legt de NVWA een bestuurlijke boete op. Vandaar dat Rozemarijn Mulder (leerkracht klas 1) deze bordjes heeft gemaakt voor de school.

Ceciel Wolfkamp, directeur

Uitgaan van de school (herinnering)

Zoals vermeld in het weekbericht van 30 september kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag op het einde van de schooldag de kinderen van de klassen 1 en 2 ophalen van het plein. Dit in verband met de drukte op de stoep.

Ceciel Wolfkamp, directeur

**WORDEN
WIE JE BENT**



Luizen

In een klas zijn luizen geconstateerd. In de bijlage vindt u informatie van de GGD over wat te doen bij luizen. Aanvullend hierop willen we noemen dat er zeer goede ervaringen zijn met de Assy-luizenkam.

Praktische info Sint Maarten kleuters

- 11 november 's ochtends: knollen-hollen met ouders in de kleuterklas (tijdstip wordt per klas per mail bekendgemaakt)
- 11 november: oudste kleuters zijn 's middags vrij
- 11 november: kleuters en ouders vieren het Sint Maartensfeest in en rond de kleuterklas vanaf 17.30 uur.

Kleuterklas Barbara

Wat is het gezellig in ons klasje! We zijn gestart met onze voorbereiding voor het Sint Maartensfeest. Er wordt gekookt, geplakt en gezongen. Er worden hutjes en holletjes gemaakt voor kabouters en eekhoortjes. Tegelijkertijd loopt de autobaan kras, kras door de klas. Oudste kleuters zijn met hun laatste draadjes voor hun kussentje bezig. Buiten is de herfst nu echt in volle glorie; paddenstoelen, blaadjes en plassen worden gebruikt als speelplek. We smeren de broodjes gezellig onder het afdakje.



Een kruiwagen met twee bezems erachter komt toeterend voorbij: 'Pas op juf, de bezemwagen komt langs!' En even later zie ik op 'de berg' een hoop met bladeren liggen. Fijn, denk ik, er wordt gewerkt!

Barbara de Goede, kleuterjuf

Burgemeester leest voor

Op de vrijdag voor de herfstvakantie bracht de burgemeester van Zutphen, Annemieke Vermeulen, een bezoek aan De Zonnewende. In het kader van de Kinderboekenweek las zij in verschillende klassen voor. Dat gebeurt niet elke dag! De burgemeester begon in klas 2, waar zo'n zestig kinderen (van klas 1 en 2) met aandacht zaten te luisteren. Ook de kinderen van klas 5 luisterden





geboeid naar het verhaal van Jason uit de Griekse Mythologie. Ten slotte ging ze langs alle drie de kleuterklassen, waar ze gesprekjes voerde met de juffen en de kleuters. Met een tas vol mooie tekeningen ging ze weer naar huis.

De overige klassen konden er niet bij zijn, omdat ze naar de gym, houtbewerking, op kamp of Dat Bolwerck waren, of omdat ze net de directeur van een museum op bezoek hadden gehad. Wat zijn er toch veel leuke activiteiten op onze school!



Saskia Kiekenbelt



Hapskamp klas 5/6

Klas 5/6 ging de laatste drie dagen voor herfstvakantie terug in de tijd. Om precies te zijn 2500 jaar terug, naar het jaar 500 voor Christus. Daar werden ze welkom geheten door de twee achtergebleven bewoners van het dorp Haps. De rest van de bewoners van het dorp was naar een bruiloft en klas 5/6 mocht drie dagen het dorp bewonen. De kinderen ontdekten dat er grote verschillen zijn tussen het leven toen en de wereld van vandaag. Hieronder vertellen een paar leerlingen hoe zij het Hapskamp hebben beleefd.

Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5/6

Pomme & Rosan

We werden met auto's naar een bos gereden. Daar stond Jan, onze begeleider. Hij legde eerst uit dat we een spel gingen spelen. Elke stap die we nu zetten is een stap terug in de tijd. Het verhaal was dat we nu vluchtelingen waren en dat we opzoek waren naar een dorp om te overnachten. We liepen met z'n allen het bos in op zoek naar een dorp. Toen we zo'n 1500



stappen hadden gezet kwamen we bij een offerplaats, daar moest je per familie een offer maken en een wens verzinnen. Jan zei: “Wodan, wilt u luisteren naar de wensen die worden uitgesproken?” We liepen verder. We hadden allemaal een juten tas met onze spullen. We droegen een juten kiel. We kwamen op een splitsing waar we naar links gingen. Toen kwamen we bij een dorp. We hadden vier families. Twee families liepen met Jan mee om te kijken of ze daar nog een ingang hadden. We overvielen het dorp. Er kwamen twee mannen naar buiten. Die werden boos. We legden uit dat we vluchtelingen waren en dat we onderdak zochten. We moesten de soepproof uitvoeren.

Haps	versus	nu
Tayo		
Hapsmoes	-	pindakaas
Kruidenwinkels	-	Albert Heijn
Zwijnen	-	vegetarische ham
Vuur	-	fornuis/verwarming
De pest	-	corona
Jagen	-	boodschappen doen
Niks	-	tandenborstel
Gat	-	wc
Riet	-	dakpannen
Hooi/koeienhuid	-	matras
Kippenvleugel	-	marshmallow

Iwan

Op haps heb je geen tandenborstel en ook geen normale wc, maar hurk-wc's. Walg. Er waren dieren en houten hokken. Tegenwoordig zijn die vaak van staal. Je drinkt er uit bekers van klei, nu uit glazen van glas. Je bent altijd buiten, nu ben je ook vaak binnen met verwarming. Je hebt ook altijd hetzelfde eten, maar nu niet meer.

Amée

Messen smeden	-	messen kopen
Verhaal	-	technologie
Vuur	-	zaklamp
Varkens	-	salami
Edelherten	-	machines
Hout hakken	-	hout kopen
Vuur	-	verwarming
Klei-beker	-	glazen beker
Fabriek	-	jagen
Koeienhuid	-	matras
Water	-	cola



Tabe & Lotte

We liepen een heel stuk door het bos. Toen we aankwamen, stormden we naar binnen en moesten we de soeproof afleggen. Dat houdt in dat je soep, brood en vuur moet maken. Toen we gingen slapen mocht je in de rustige of de drukke hut. De volgende dag waren er ook ambachten zoals textiel, houtbewerken, boogschieten en smeden. En er was een kampvuur met offertjes die we hadden gemaakt.

Adventzingen: we mogen weer!

De adventsmaandagen en de vrijdag voor Kerst zingen we met een 'ouderkoortje' op het schoolplein tussen 8.10 en 8.30 uur voor de kinderen en docenten (en andere ouders) als zij de school binnengaan. We zijn weer begonnen met oefenen op de maandagochtenden van 8.30 tot 9.15 uur in de grote zaal. Iedereen is welkom en je kunt nog meedoen! Laat het even weten als je van plan bent te komen. Graag via e-mail op korinescheeres@gmail.com.

Korine Scheeres (moeder Isolde klas 6, Floris klas 4 en Leonore klas 1)

Zingen bij Gioia

Heb je zin om de steeds donker wordende dagen op te fleuren met een lied? Kom dan meedoen op **woensdagavond** met Gioia, koor voor ouders van de vrijescholen. We zingen van alles en natuurlijk straks ook weer mooie kerstliederen. Kijk op de website voor meer info: [Ouderkoor Vrijescholen Zutphen | Vrijeschool De Zonnewende](#)