

WEEKBERICHT

| | |
|-----------------------------|---|
| Do 30 sept | Ouderavond klas 3 |
| Ma 4 okt | Ouderavond kleuterklas Barbara |
| Ma 4 okt | Ouderavond klas 5/6 |
| Di 5 okt | Ouderavond klas 1 |
| Woe 6 okt | Ouderavond klas 5 |
| Do 7 okt | Ouderavond klas 2 |
| Ma 11 okt | Ouderavond kleuterklas Enny |
| Di 12 okt | Ouderavond klas 6 |
| Woe 13 - vrij 15 okt | Hapskamp klas 5/6 |
| Vrij 15 okt | Toneeluitvoering klas 2 (voor ouders/verzorgers klas 2) |
| Ma 18 okt | Start herfstvakantie |
| Di 27 okt | MR-vergadering (19.30 uur) |
| Woe 27 + do 28 okt | Oudergesprekken klas 1 t/m 5 |

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur

Schoolfoto's

De schoolfoto's zijn klaar. Uw kind krijgt vandaag de inlogtickets voor de schoolfoto's mee. Heeft u vragen hierover, dan kunt u via s.kiekebelt@vrijeschoolzutphen.nl contact opnemen met Saskia Kiekebelt.

Uitgaan van de school

In het klassenouder-overleg werd de vraag gesteld of de ouders van klas 1 t/m 3 bij het uitgaan van de school de kinderen op het plein mogen opwachten in verband met de veiligheid van de kinderen. Op maandag en vrijdag kan dit niet. De andere klassen hebben dan pauze en zijn dan buiten op het plein.

Op dinsdag, woensdag en donderdag kan het wel. Daarom hebben we besloten dat u vanaf volgende week de kinderen op die dagen naar het plein mag brengen. Spreek zelf af met uw kind waar u staat te wachten. Mag het bijvoorbeeld zelf naar de fietsenstalling?

Ceciel Wolfkamp, directeur

**WURDEN
WIE JE BENT**



Te laat komen

Vanochtend waren er veel kinderen te laat, bijna een klas vol. Het overkomt iedereen wel eens een keertje, maar al die keertjes bij elkaar geeft heel veel onrust in de school.

Leerkrachten willen om 8.30 uur beginnen. Dan moet het stil zijn op de gangen. Het is echt storend als kinderen te laat komen. Ook in de klas als de spreuk net is begonnen en er nog een paar kinderen binnenkomen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om **8.20 uur** bij school is? Dan kan het rustig naar het plein gaan waar de bel om **8.25 uur** gaat.

Ceciel Wolfkamp, directeur

Nieuwe ingang voor de kleuters

Afgelopen maandag is de nieuwe kleuterpoort in gebruik genomen. Deze prachtige poort is gemaakt door een groep vaders van onze school. Het bijzondere is dat er zelfs vaders meehielpen die geen kleuter meer in de kleuterklas hebben, maar toch hun tijd en kundigheid beschikbaar stelden.



Wij willen hen via deze weg heel hartelijk voor bedanken voor al het werk. Dank je wel Gertijn, Ron, Dwight en Martijn! En Maira dank je wel voor het verzorgen van koffie en lekkers op de dag dat de poort werd gemaakt. Nicolaas verplaatste de boomstammen en maakte een grindpaadje. Dank je wel Nicolaas.

We zijn blij dat we nu een prachtige en veilige plek hebben voor de kleuters om het kleuterplein op te komen. Er is ruimte rondom de poort zodat de gevaarlijke situatie bij het fietspad verleden tijd is.

We willen alle ouders vragen om deze ingang te gebruiken voor halen en brengen van de kleuters! Vooraan het pad naar de poort is ruimte gecreëerd om fietsen te parkeren.

Bij het ophalen van je kind mogen jullie weer teruglopen via de nieuwe poort. Bij het wegbrengen geldt nog altijd dat we het plein rustig willen houden en vragen we alle ouders om hun kind bij de poort gedag te zeggen. Alleen de allerjongste kinderen mogen tot aan het kringetje weggebracht worden.

Namens de kleuterklassen, Enny post, kleuterjuf

Klas 2

Maandag mochten klas 1 t/m 3 in de zaal naar een spannend en grappig verhaal luisteren. Juf Margaret vertelde heel beeldend het verhaal van Stan Bolivan, dat heel passend is in deze Michaëlstijd. De kinderen hebben geboeid zitten luisteren. Ook zongen we een aantal mooie Michaëlsliederen met elkaar.

Met gym ging klas 2 naar het veld om daar spannende spellen te spelen in het teken van Michaël. Zo deden we drakentikkertje met verlos, waarbij er twee drakentikkers waren die, als ze iemand tikten,



kinderen lieten verstenen. Gelukkig was daar ook de dappere Michaël (bij de draken onbekend), die de versteende kinderen weer kon verlossen door zijn of haar hand op diens schouder te leggen. Uiteraard zonder dat de draken dat zagen, want als die Michaël tikten, was het spel voorbij.

We zijn deze week gestart met een nieuwe periode: toneel! We gaan enkele fabels die we de afgelopen tijd in de klas verteld hebben met elkaar spelen. Denk aan De vos en de raaf, De leeuw en de muis en De duif en de mier. Op vrijdag 15 oktober willen we dit graag aan de ouders van klas 2 laten zien. Meer hierover volgt later. Het zou wel weer heel fijn zijn als er een paar ouders willen helpen met het uitzoeken van de toneelkleding. Als je dit leuk lijkt, kun je je melden bij de klassenouders.

Gabriëlle Roeterink, leerkracht klas 1

Jantje Beton (klas 4, 5/6 en 6)

Gisteren is de actie van Jantje Beton geëindigd. Tenminste, het verkopen van lootjes via een machtiging. Tot half november kunnen er nog wel lootjes m.b.v. een tikkie verkocht worden. Heel wat kinderen kwamen enthousiast een tweede of zelfs derde boekje halen. Ik heb dus goede hoop dat er veel lootjes verkocht zijn! Nu is het dus tijd om de enveloppen met alle machtigingen weer mee te nemen naar school. Wilt u uw kind eraan herinneren dat dit gebeurt? Alvast bedankt!

Saskia Kiekebelt, leerkracht klas 1

Feest van de ontmoeting op het schoolplein

Maandagmorgen was het op het schoolplein een drukte van jewelste voor het Feest van de ontmoeting! Hier en daar was er nog iemand die even moest wennen aan zoveel mensen bij elkaar, maar al gauw was het eigenlijk gewoon weer gezellig als vanouds. Na zo'n lange periode van afstand houden was het heel fijn dat we elkaar weer 'echt' mochten ontmoeten!

De kinderen stonden met hun eigen juf of meester in groepjes rondom de muzikanten. Daaromheen vormden de ouders een soort haag. Zo brachten we samen onder begeleiding van de live muziek weer de 'rythm on the street'. Toen daarna het stoepkrijt werd uitgedeeld sloeg iedereen enthousiast aan het tekenen. De mooiste creaties verschenen op het plein! Koffie en thee vanuit de Koffiebus en zelfgemaakte koekjes maakten deze ochtend compleet. Wat was het gezellig! Toen rond 9 uur het plein langzaam leegliep heb ik gauw nog even een foto gemaakt vanuit het lokaal van klas 4:





Michaëlsfeest

Afgelopen woensdag vierden we op school het Michaëlsfeest. In de ochtend had elke klas zijn eigen programma. Klassen 1 en 2 deden moedspelen op het plein, klassen 3 en 4 hadden een spellenparcours op het veld, met onder meer een heuse slackline (een strakgespannen band (een soort koord) waarover je kunt lopen). Ook was er een vuurtje waarboven ze popcorn poften en broodjes op stok bakten. Klassen 5 en 5/6 gingen naar het bos en klas 6 voerde met elkaar een moedgesprek.

Na de pauze ging iedereen naar het grote veld om de draak te verslaan. Van elke klas liep de vaandeldrager voorop. Het was een waar spektakel met rook en trommels en duivels die de vaandels van de klassen afpakten.

Toen kwam de draak sissend uit het struikgewas, maar gelukkig had elke klas een paard en ridder om de draak te verslaan. Als laatste was het de beurt aan klas 1, waarna de draak echt verslagen was en de hele eerste klas het beest terugbracht naar zijn hol.

We willen iedereen danken die een bijdrage heeft geleverd aan dit feest.

Timo Salman, leerkracht klas 5 en kleutermeester, Gabriëlle Roeterink, leerkracht klas 1

