

Weekbericht

7203 GC ZUTPHEN
☎ 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda

8 april	Jeugdverpleegkundige GGD, 8.30 - 9.30 uur, op school aanwezig.
9 april	Ouderavond klas 3
10/17 april	Schoolvoetbaltoernooi klassen 4 t/m 6
10 april	Toneel klas 2/3
12 april	Palmpasen
13 april	Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur
15 april	Peronnikspel op de Berkelschool, klas 2 t/m 6
17 april	Toneel klas 3
18 april	Ouderavond klas 2/3
19 april	Goede Vrijdag, kinderen vrij
20 april-5 mei	Meivakantie
9 mei	Ouderavond klas 1

Lentemarkt-nieuws 5

Over ruim een week is het zover: dan worden de klaslokalen omgetoverd tot gezellige ateliers waar kinderen allemaal leuke dingen kunnen doen. Buiten of in de zaal komt het restaurant met muziek. Ook komt er een kraampjesmarkt.

Elk jaar brengt de lentemarkt naast heel veel gezelligheid ook nog wat geld op voor de school. Wellicht leuk om te weten dat dit jaar het geld aan de nieuwe zonnepanelen (er is subsidie maar die dekt niet alles) en aan seizoens-tafelspullen in de entrees (tot nu toe stonden er spullen die niet van school waren) wordt besteed.

Zo wordt onze school nog duurzamer en mooier!

Hartelijke groet,

De lentemarkt-commissie

Poppendokter

Ook dit jaar zullen er weer poppendokters zijn in de kleuterklas van juffie Petra op de Lentemarkt.

Wij zoeken echter nog een aantal dokters en assistenten! Welke ouders lijkt het leuk zo'n drie kwartier poppen en knuffels beter te maken? Bij de klas van juffie Petra hangt een briefje met de tijden die nog open zijn. Ook zijn we nog op zoek naar een stethoscoop en een doktersjas!

Voor vragen etc. kun je terecht bij Mirjam: mirjam1986@gmail.com

Jassen en tassen

De lieve lente is er weer. Jassen worden daardoor makkelijk vergeten. Binnen en buiten op het plein. Ook liggen er geregeld nog tassen op het plein.

Ik vind het erg lastig om ze naar de kringloop te brengen. Wilt u er op letten dat uw kind niets vergeet op school? En af en toe in de gevonden voorwerpen kist kijken? Twee weken worden de spullen daar voor de rechtmatige eigenaar bewaard.

Juffie Barbara

Palmpasen

Op de eerste zondag na de lente-vollemaan, veertig dagen na carnaval, vieren we Pasen. De week vóór Pasen vieren we Palmpasen. Bij deze twee jaarfeesten vieren we het nieuwe leven dat zich met de lente meldt. In het weekbericht van volgende week leest u hier meer over.

In de christelijke traditie wordt met Palmpasen de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. De Palmpasenoptocht kent ook een voorchristelijke traditie.

Voor de kleuters en de klassen 1 en 2 vieren we dit feest dat vol staat van de symbolen uit zowel de christelijke als voorchristelijke traditie. We maken in de klassen van levende houten stokken een kruis. Deze wordt met symbolen van het nieuwe leven en de lente opgetuigd tot heuse levensboom. De gedroogde vruchtjes die we aan de stok hangen kun je zien als dragers van het nieuwe levenszaad. Het haantje kondigt een nieuwe dag aan, het nieuwe leven in de lente.

We zingen liedjes tijdens de Palmpasenoptocht. Ook deze zitten weer vol symbolische verrassingen: Pallem pallem Pasen, ei – koer – ei over ene zondag krijgen wij een ei een ei is geen ei, twee ei is een hallef ei drie ei is een paasei.

Eén ei is niets: ieder mens heeft de ander nodig. Twee ei is pas de helft van de mens, het zintuiglijke en lichamelijke deel. Drie ei is de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest, hoofd – hart -handen is het werkelijke paasei.



Praktisch

De kinderen van klas 1 en 2 (ook de klas 2 van de combinatieklas) hebben MAANDAG 8 APRIL nodig:

- een **kruis van levend hout**, met een pot zand waar het kruis in gezet kan worden;
- een **ketting (al geregen) van rozijntjes en ander gedroogd fruit** (dus geen snoep);
- En ten slotte een **lege eierdop** waar we tuinkers in gaan zaaien, in (een deel van) een **eierdoos**.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Juf Saskia



Hapskamp klas 5

Klas 5 was naar het Hapskamp.

Vorige week woensdag vertrok klas 5 richting Apeldoorn, ieder met juten plunjezak, een juten Hapskiel, zelf gesneden houten lepel en zelf geboetseerde aardewerk mok.

Om 10.00 uur gingen we door het tijdshek en belandden in het IJzeren Tijdperk.

We liepen door het bos, speurden naar everzwijnen, kwamen bij de Wodanseik waar we offertjes brachten, hoorden daar het Germaanse scheppingsverhaal.

Vol verwachting kwamen we aan bij het oude dorp, met oude boerderijen, schuurtjes met bemoste daken, een kippen- en een ganzenhok, schapen, varkens en vuurplaatsen.

Twee dagen zorgden we zelf voor warmte en eten. We bakten brood, hakten hout, sneden groenten voor de soep en we hoedden de schapen.

Op donderdagmiddag kwamen er vrijwilligers die ons begeleidden in het werken met wol, smeden, houtbewerking en boogschieten. We beleefden veel en ondergingen koude nachten.

Het was een kamp waar we voldaan vandaan kwamen. Op vrijdag rond twaalf uur arriveerden we op school en waren weer in de moderne tijd terug. Meer info: www.hapsproject.nl.

Klas 5

Voorleeskampioen!

Sam van de Locht uit klas 6 heeft de voorleeswedstrijd van Zutphen en Warnsveld gewonnen. Als kampioen van de school heeft hij mogen strijden tegen kampioenen van andere scholen in Zutphen en Warnsveld. Ook deze kampioenen heeft hij verslagen en mag hij meedoen aan de halve finales van Gelderland in Aalten.

Bij de halve finale in Aalten is hij niet verder gekomen dan een gedeelde tweede plaats.

Toch zijn wij als klas 6 ontzettend trots op Sam. We hebben een echte kampioen in de klas!



Antwoordapparaat

Het stukje van vorige week was natuurlijk een 1 april grap.

Ceciel Wolfkamp, directeur

1 april!



Er komt een satelliet over onze school, ga in de vorm van de zon liggen voor Google earth... 1 april!

Kleuterklas juffie Enny

De afgelopen weken zijn er een paar nieuwe kinderen bij ons de klas gekomen. Het zijn Moss, Joris en Jip. De drie jongetjes moesten natuurlijk wel even wennen en er was hier een daar een traantje of een extra knuffeltje nodig van papa of mama voordat ze alleen in de klas konden achterblijven.

Ondertussen hebben ze hun weggetje gevonden en spelen ze fijn tussen en met de andere kinderen van de klas. Ik wens Moss, Joris en Jop een fijne tijd toe bij ons in de kleuterklas en op de Zonnewende.

In de kleuterklas is de lente zichtbaar geworden en vaak ook hoorbaar. De kinderen zingen vol enthousiasme de lenteliedjes die ze hebben geleerd. Eén van die liedjes leerden ze met een dansje erbij. Het liedje wordt vaak spontaan gezongen tijdens het spelen:

*Als in mijn tuintje de narcissen bloeien
Dan komt de lente, dan komt de lente
Als in mijn tuintje de narcissen bloeien
Dan komt de lente in het land
En we zingen zo blij en springen zo blij
Want de lente is gekomen
En we zingen zo blij en we zingen zo blij
Want de lente is in 't land
En we zingen hand in hand.*

Tijdens het vrije spel wordt dagelijks door een groepje kinderen hard gewerkt aan de Palmpaasstok. Er worden "zonnestraaltjes" aan het zonnerad vastgeplakt. Het is een karweitje waar met veel aandacht en plezier aan wordt gewerkt. Op de linkerboto is te zien hoe Tjalle zijn best doet.



Maar er wordt natuurlijk ook gespeeld. En daarbij zijn de nieuwe gekleurde blokken die ik voor mijn verjaardag heb gekregen favoriet. Anna en Noura speelden er deze keer mee. Ze maakten een heel groot "feest-zwembad". De liggende popjes zijn niet omgevallen, maar ze "zwemmen in het water" 😊. Enny Pos, kleuterjuf

Welkom

We verwelkomen een nieuwe kleuter: Noor El Bouchehati. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende !
Team Zonnewende

GGD jeugdverpleegkundige

Op maandag 8 april is Suzanne Drieënhuizen, jeugdverpleegkundige van de GGD, van 8.30 uur tot 9.30 uur bij ons op school aanwezig.

U kunt met uw kind bij haar terecht voor meten en of wegen, maar ook als u twijfels hebt over de groei van uw kind, als u vragen heeft over de gezondheid van uw kind, als u twijfels heeft over gehoor, de ogen enz.

U kunt bij haar terecht in de IB ruimte op de bovenste etage in de school.

Nicole Verhage, intern begeleider

Skateboard Clinic voor kinderen vanaf klas 3

Op donderdag 11 en 18 april organiseren we voor de oudste kinderen van de BSO een clinic skateboarden. Dit wordt vanuit skateboardpark Burnside uit Deventer gegeven en vindt plaats op het schoolplein van de Zonnewende.

Er is nog plaats voor een aantal kinderen die niet naar de BSO komen op die dag.

Dus vind je kind vanaf klas 3 of hoger het leuk, geef hem of haar dan op!

De kinderen kunnen meteen uit school naar de BSO komen en daar iets eten en drinken.

De clinic wordt gegeven door een instructeur van Burnside en hij neemt skateboards, helmen, beschermsets en een heus mobiel skateparkje mee naar het Zonnewende plein.

Het duurt tot ca 16.30 uur.

Er is maar plek voor een paar kinderen, dus als je kind geïnteresseerd is wacht niet te lang met opgeven! De kosten voor twee middagen, inclusief wat te eten en drinken, zijn €30,-.

Je kunt je kind opgeven door te mailen naar info@bso-bolderburen.nl

Bij regen kan de les helaas niet doorgaan, je krijgt dan je geld voor die keer retour.

Anne-Marie Vrensen

Familiewandeling goede doelen (zie bijlage)

De Ladies Circle Zutphen organiseert zondag 14 een familiewandeling voor twee mooie "goede doelen". Stichting Bo Minnee steunt gezinnen met een ernstig ziek kind financieel. En de Stichting Neurofibromatose doet onderzoek naar deze ziekte die 1 op de 3000 kinderen treft.

Maaïke van Deelen

Lente Fair Warkense Molen

Zondag 14 april is er weer de Lente Fair bij de Warkense Molen.

Adres: Lage Lochemseweg 25 in Warnsveld. Tijd: van 11.00- 16.00 uur.

Het staat in het teken van Anton Pieck. Allerlei activiteiten rondom het proces "van Graan tot Brood" kan je met eigen ogen en handen beleven.