

Weekbericht

7203 GC ZUTPHEN
☎ 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda

6 nov	Onderwijsstaking, <u>kinderen vrij</u>
11 nov	Sint Maarten, klas 3 's middags vrij
13 nov	Oudergesprekken klas 1
20 nov	Werkavond kleuters / Oudergesprekken klas 1
21 nov	Uitleg procedure overstap VO, klassen 6, 20.00 uur
26+27 nov	Scholenmarkt PO/VO, 19.30 uur
27 nov	Werkavond kleuters / Oudergesprekken klas 1
27 nov	Toneel klas 5 (19.30 uur)
5 dec	Sinterklaas
6 dec	Studiemiddag, <u>klas 3 t/m 6 's middags vrij</u>

Fietsen van het fietspad

Het is gelukt. Er parkeren geen fietsers meer op het fietspad. Dank jullie wel.
Dank ook aan Nicolaas Bessels die een prachtige parkeerplek voor de bakfietsen heeft gemaakt en wat struiken heeft weg gehaald in de grote fietsenstalling zodat daar meer ruimte is ontstaan.
Kinderen van klas 5/6 en 6 zetten nu hun fiets zoveel mogelijk in de grote fietsenstalling zodat ouders hun fiets in de ruimte naast het Tobiasgebouw kunnen plaatsen.

Hopelijk gaat het nu ook lukken met het parkeren van de auto's en vooral ook het uit laten stappen van de leerlingen uit de auto. Iedereen wil dit het liefst pal voor de school laten doen maar er ontstaan echt gevaarlijke situaties. Laat uw kind alsjeblieft een stukje lopen, ook als het regent. Niemand wil toch een kind in het ziekenhuis of nog erger op zijn geweten hebben?
Ceciel Wolfkamp, directeur

Staking (herhaling bericht)

De vakbonden hebben opnieuw het onderwijs opgeroepen om te gaan staken. Er moet meer geld naar het onderwijs om o.a. de werkdruk te verlagen en het tekort aan leraren en schoolleiding terug te kunnen dringen.
Als team hebben we besloten mee te doen met de staking op **woensdag 6 november**. Deze dag is er dus geen school.
Wij hopen dat dit de laatste keer is en dat de vakbonden een goede overeenkomst kunnen sluiten met de minister.
Team Vrije School De Zonnewende

Welkom

We verwelkomen een nieuwe kleuter: Noortje Bloemers. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende

Tafelkleden

Ik ben op zoek naar een ouder die meters zou willen maken op de naaimachine.
We hebben nieuwe stof gekregen waar we graag tafelkleden en kledjes van willen naaien voor feesten, recepties en Lentemarkt. Het is niet ingewikkeld.
Als je wil helpen dan mag je contact met mij opnemen. Alvast hartelijk dank!
Juffie Barbara

Sint Maarten

In de novembertijd neemt het uiterlijke licht snel af. Het wordt verrassend sneller donker en de natte kille tijd vol met wind en vallend blad breekt aan. Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. 11 november is de sterfdag van Sint Maarten en valt precies tussen Sint Michael (29 september) en kerstnacht (24 december) in. 11 November is het begin van de lichtperiode tot Maria Lichtmis (2 februari). Vanuit St Michael, de strijd, brengen we een offer, leveren we een stuk van onszelf in (St Maarten) en scheppen we ruimte voor het grote geschenk van Kerstmis.

Maarten (Latijn: Martinus, 316 - 397) was een aanvoerder in het Romeinse leger. Sint Maarten werd reeds sinds de 5de eeuw vereerd. Wat wij van Sint Maarten weten is dat hij leefde van ca. 316 tot ca. 400 en dat hij bisschop was van Tours in het rijk der Franken. Zijn vader was officier in het Romeinse leger. Het was in de zeer strenge winter van het jaar 332. Martinus was 16 jaar oud, nog soldaat, maar wel leerling in het christelijke geloof. Hij reed met een troep Romeinse soldaten naar de stad Amiens. Zij reden in draf, want zij wilden voor het vallen van de nacht binnen de muren van de stad zijn. Toen zij bij de stadspoort kwamen, trad een gestalte uit de donkere schaduwen tevoorschijn, die in Christus naam om een aalmoes vroeg. Terstond trok Martinus zijn zwaard, sneed zijn krijgsmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. Hij bedekte zichzelf zo goed mogelijk met de andere en reed door de stad in, terwijl zijn kameraden het vol onbegrip aankeken. Diezelfde nacht zag hij in een droomgezicht Christus, bekleed met de mantelhelft, die hij aan de bedelaar had gegeven. Christus sprak: 'Ziet, Martinus, dat wat jij deed voor de bedelaar, dat heb je ook voor mij gedaan'. Dit was het begin van een zeer werkzaam leven vanuit een liefdevol religieus bewustzijn.



Praktische info

Maandagmorgen 11 november:

Knollen versieren in de klas. De knol komt uit de diepe donkere aarde. Met Sint Maarten brengen we het licht in het duister.

Leerlingen van klas 1, 2 en 3 nemen mee:

- **Een uitgeholde maar nog niet versierde (!) knol.**
- Een stevig handvat met bevestigingsmateriaal.
- Gereedschap om de knol te versieren.
- Een theedoek om op te werken en een plastic zak om de lampion mee te nemen naar huis.

Avondprogramma:

Het St. Maartensfeest wordt 's avonds gevierd met de kleuterklassen (eigen programma in de buurt van school, beginnend om 17.30 uur).

Klassen 1, 2, 3 verzamelen om 17.45 uur bij de Walburgiskerk en lopen per klas richting Bornhof om het schouwspel van Sint Maarten te bewonderen.

Klas 3/4: zingen bij het schouwspel
Klas 4: zingen in het park voor de kleuters
Klas 5: verzorgingstehuis
Klas 5/6: ridders en engelen bij het spel
Klas 6: verzorgingstehuis.

In de bijlage van het weekbericht vinden jullie vier liederen die we o.a. zingen tijdens de wandeling.
Lianne en Merinke

Hapskamp klas 5/6

Klas 5/6 ging 16 t/m 18 oktober op Hapskamp in Apeldoorn (zie www.hapsproject.nl).

Gebeurtenissen Hapskamp

We kwamen aan bij het tijdshek, daar zeiden we dag tegen de rij ouders. Toen ontmoeten we Jan, hij had ook een jute zak aan (wij hadden er ook een aan) en een jute tas (met kleren erin). We moesten lang door het bos lopen, toen kwamen we eindelijk aan bij het dorp, daar stormden we naar binnen, de twee mannen schrokken zich rot, toen vroegen we of we daar mochten slapen, dat mocht, als we de soeproof hadden gehaald. We kregen (in onze groepjes) allemaal een taak, er waren vier taken: Brood bakken, Schapen hoeden tegelijkertijd een speer maken, Hout hakken en vuur maken. Dat waren alle taken. Er waren ook veel dieren, die zagen we toen we het dorp gingen verkennen, er waren 2 varkens, veel kippen, 2 ganzen, en 4 schapen. We hebben vaak in de avond bij het kampvuur gezeten, dat was heel gezellig. We hadden donderdagavond het offerfeest.

Mila (klas 5/6)

Haps

Als eerst willen wij graag zeggen dat ons Hapskamp heel leuk en gezellig was.

We deden per dag twee taken dus vier taken in totaal. Wij deden als eerst schapenhoeden. 's Avonds aten we eerst soep, en daarna gingen we naar de wilde zwijnen.

Toen hebben we nog lang bij het vuur gezeten en aten we brood met hapsmoes en kaas.

Juf vertelde nog een verhaal en daarna gingen we naar bed (de bedden waren van koeienhuiden en stro). De volgende ochtend werd de halve klas om zes uur wakker. Een uurtje later gingen we eten.

Daarna gingen we verder met de taken. Na de taken kregen we drie van de vier workshops. De workshops waren houtbewerken, boogschieten, smeden en wol deed onze groep niet.

's Avonds moesten we een offer in het vuur gooien en een wens doen.

Daarna hebben we nog hapswijn gedronken en bij het vuur gezeten (en gefeest). We gingen laat naar bed. Iedereen werd tussen zeven en acht wakker. Toen moesten we gelijk inpakken en alles schoonmaken. Rustig liepen we terug naar het tijdshek. Daarna reden we terug naar school.

Groetjes Marieke en Fleur (klas 5/6)



