

Oudergemeenschapvrijeschool i.o.

Wij willen als initiatiefgroep een gemeenschap oprichten van ouders met kinderen op een Vrije School. Wij willen met ouders uit heel het land een gemeenschap vormen die de Vrije School draagt. De antroposofie, de menskunde en gemeenschapsvorming zijn hiervoor de basis.

De centrale vraag is:

Wat kunnen ouders voor een Vrije School betekenen en hoe kun je dit vormgeven?

We onderzoeken welke initiatieven hierbij passen en vragen om inbreng van ouders.

Voor informatie, ideeën, en/of vragen, spreek ons aan of mail ons:

Emailadres: oudergemeenschapvrijeschool@gmail.com

De initiatiefgroep:

Marisa Palermo, Liselotte Linthorst, Nadine Vink-Boers, Wytske Kelling, Isabel Verdurme, Jill Meulman

“Daarom moeten wij - en dat wil ik de ouders van de kinderen in het bijzonder op het hart drukken - de Vrije School die wij nu hebben, die wij hebben bevochten, en waar wij de kinderen vanuit de vrije kracht van de leraren tot veelzijdig, flinke en gezonde mensen willen op voeden, deze Vrije School moeten wij beschermen en ondersteunen.”

“Daarbij is een hechte, eendrachtige samenwerking met de ouders noodzakelijk. Bij eerdere ouderbijeenkomsten waar ik aanwezig kon zijn, heb ik er al op gewezen dat wij, omdat wij ons inzetten voor een vrij schoolwezen, erop aangewezen zijn om begrip, een diepgaand begrip, bij de ouders te zoeken. Als wij dit begrip vinden, dan zullen wij goed kunnen werken. Dan kunnen wij misschien dat wat wij met de Vrije School voor ogen hebben tot werkelijkheid maken.”

Rudolf Steiner op een Ouderavond, 9 mei 1922 - GA 298